

# DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 20 januari

## Praten met God

Jezus antwoordde en zei, ik dank U Vader.” Het was de gewoonte en het leven van Jezus om met God te praten. Mogen wij ook een stille gemeenschap met de Vader hebben, zodat wij Hem vaak kunnen antwoorden, en hoewel de wereld niet wil dat wij spreken, mogen wij reageren op die geheime stem die andere niet kunnen horen, maar die ons eigen oor, geopend door de Geest van God, met blijdschap herkent. Wat een voorrecht is deze intieme gemeenschap met de Vader van onze ziel! Het is een geheim dat voor de wereld verborgen is, een vreugde waar zelfs de dichtstbijzijnde vriend zich niet mee bemoeit. Ik hoop dat ons hart vandaag in zo'n toestand is, dat wanneer God tot ons spreekt, wij, net als Jezus, bereid zijn om Hem meteen te antwoorden.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

20 januari

Selecteer Datum ▼

