

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 15 maart

Verlost van de toorn van de wet

Oh! roept iemand, “ik wou dat ik kon ontsnappen aan de toorn van de wet! Oh wist ik maar dat Christus de wet voor mij hield!” Stil maar, ik zal het je vertellen. Voel je vandaag dat je schuldig bent, verloren en geruïneerd? Belijd je met tranen in je ogen dat niemand anders dan Jezus je kan redden? Ben je bereid alle vertrouwen op te geven en je alleen te werpen op Hem die aan het kruis stierf? Kun je naar Golgotha kijken en de bloedende Lijder zien, karmozijnrood van de stromen bloed? Dan heeft Hij de wet voor je gehouden, en de wet kan niet veroordelen wie Christus heeft vrijgesproken.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

15 maart

Selecteer Datum ▼

