

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 23 januari

Een schaap uit Gods weide

Het is goed om het schaap van Gods weide te zijn, zelfs als we als afgedwaalde schapen hebben rondgelopen. Het afgedwaalde schaap heeft een eigenaar, en hoe ver het ook van de kudde mag afdwalen, het blijft tot die eigenaar behoren. Ik geloof dat God nog steeds elk van Zijn eigen schapen in de kudde zal terugbrengen en dat ze allemaal gered zullen worden. Het is iets goeds om onze afdwalingen te voelen, want als we ons verloren voelen, zullen we zeker gered worden; als we uit onszelf voelen dat we afgedwaald zijn, zullen we zeker worden teruggebracht.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

23 januari

Selecteer Datum ▼

