

# DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 15 januari

## De Heere in blijdschap dienen

Blijdschap in de kerkdienst is een teken van aanvaarding. Zij die God dienen met een droevig gezicht, omdat ze doen wat voor hen onaangenaam is, dienen Hem helemaal niet; ze brengen de vorm van eerbetoon, maar het leven is afwezig. De gehoorzaamheid die niet vrijwillig is, is ongehoorzaamheid, want de Heere kijkt naar het hart, en als Hij ziet dat we Hem uit dwang of gewoonte dienen, en niet omdat we Hem liefhebben, zal Hij ons offer verwerpen. Dienen in combinatie met vrolijkheid is hartendienst, en dus waar. Haal de christen zijn vreugdevolle bereidwilligheid weg en je hebt de test van zijn oprechtheid weggenomen. Vrolijkheid is een ondersteuning van onze kracht; in de vreugde van de Heere zijn we sterk.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

15 januari

Selecteer Datum ▼

