

# DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 21 januari

## Persoonlijke gemeenschap met Jezus

Geliefden, terwijl wij de uitwendige dingen, die op zich heel goed zijn, niet nalaten, moeten we er ook voor zorgen dat we ons verheugen in het leven van de persoonlijke gemeenschap met Jezus. Zorg ervoor dat het zitten aan de voeten van de Verlosser niet wordt nagelaten, ook al is het onder het valse voorwendsel om Hem dienstbaar te zijn. Het eerste voor de gezondheid van onze ziel, het eerste werk voor Zijn heerlijkheid, en het eerste voor ons eigen nut, is om in de eeuwige gemeenschap met de Heere Jezus te blijven en ervoor te zorgen dat het onmisbare onderdeel van onze godsdienst boven alles in de wereld wordt gehandhaafd. Vriendschap is een van de mooiste vreugde in ons leven.

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

21 januari

Selecteer Datum ▼

