

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 21 februari

Overdenkingen

Je kunt steeds over een leerstuk (*dogma*) blijven nadenken, en er geen voordeel uit halen als je nog niet gered bent; Maar denk aan de Persoon van Christus, en het zal je geloof geven. Neem Hem overal mee naartoe, waar je ook gaat, en probeer in je vrije tijd aan Hem te denken, dan zal Hij Zichzelf aan je openbaren en je vrede geven. We zouden allemaal meer kennis hebben, dichter bij God leven en in de genade groeien, als wij meer alleen waren. Overdenking herkaut het voedsel en haalt de voedende ingrediënten uit het voedsel dat ergens anders is verzameld. Lees je Bijbel zorgvuldig, en overdenk het, overdenk het en overdenk het.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

21 februari

Selecteer Datum ▼

