

DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 8 maart

De toereikendheid van de Verlosser

Oh! Wie zal de hoogten meten van de toereikendheid van de Verlosser? Bedenk eerst hoe hoog de zonde is, en bedenk dan dat, zoals de zondvloed van Noach over de toppen van de bergen op aarde heerste, zo reikt de vloed van Christus' verlossing boven de toppen der bergen van onze zonden. In de voorhoven van de hemel zijn vandaag mensen die eens zondaars waren, maar zij zijn gewassen – zij zijn geheiligd. Vraag hun waar de glans van hun gewaden vandaan komt, en hoe ze aan hun reinheid komen, en zij zullen, met verenigde adem, u vertellen dat zij hun gewaden hebben gewassen, en ze wit hebben gemaakt in het bloed van het Lam.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

8 maart

Selecteer Datum ▼

