

# DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Dagelijkse Hulp | 12 februari

## Breng je zorgen bij de Heere

Oh! het is een gelukkige manier om verdriet te verzachten wanneer we kunnen zeggen, “We zullen alleen op God wachten.” O, onrustige christen, onteer je godsdienst niet door altijd een somber gezicht te trekken. Kom, werp je last op de Heere. Ik zie dat je wankelt onder een gewicht dat Hij niet zou voelen. Wat voor jou een verpletterende last is, zou voor Hem als een kleine stofje op de weegschaal zijn. Zie, de Almachtige buigt Zijn schouders, en Hij zegt, “Breng je zorgen en problemen bij Mij.” “Kom tot Mij, en Ik zal je rust geven.”

**Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

12 februari

Selecteer Datum ▼

