

CHRISTUS ONS VOORBEELD



Vergeet niet het gezegend voorbeeld van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Dit zal u ongetwijfeld leren om niet uzelf te leven! Immers kent u de genade van onze Heere Jezus Christus, Die, omdat Hij rijk was, om onzentwil is arm geworden, opdat wij door Zijn armoe rijk zouden worden. Zijn hart is vol tederheid, Zijn binnenste vol ontferming. In al onze beproevingen werd Hij beproefd. Sinds de dag, dat Hij vlees werd, heeft Hij Zich geen enkel ogenblik voor onze smarten verborgen. Ons gezegend Hoofd wordt bewogen met alle droefenissen, die Zijn leden aangrijpen. Hoewel nu gekroond, vergeet Hij de doornen niet, die Hij eenmaal heeft gedragen; hoewel omstraald met de glans van de heerlijkheid in het paradijs, vergeet Hij Zijn kinderen hier beneden niet.

Hij wordt nog vervolgd, waar Saulus de heiligen vervolgt; nog steeds zijn Zijn broeders Zijn oogappels en liggen Hem zeer na aan het hart. Als u in Christus een enkel greintje zelfzucht kunt ontdekken, wijd u dan vrij aan uw lusten en laat de mammon uw god zijn. Als u in Christus een enkel atoom van hardigheid van het hart of ongevoeligheid van de geest kunt ontdekken, spreek u zelf dan vrij, u, wiens hart is als steen voor de klacht van de eenzamen. Maar, als u belijdt volgeling te zijn van de Man van Nazareth, wees dan vol ontferming. Hij spijzigt de hongerigen, opdat zij niet bezwijken langs de weg. Hij verbindt de verbrokenen van hart, en geneest al hun wonden. Hij hoort het roepen van de nooddruftigen en staat op om hen te helpen. Als u Zijn discipel bent, ga heen en doe hetzelfde.

