

CHRISTUS IS ALLES



Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Hosea 6:3

Het is onze plicht in het kennen te vervolgen. Er zijn van die mensen die alles bij beurten zijn, en nooit iets lang. Ze zeggen dat ze begonnen zijn de Heere op de juiste manier te kennen, maar al gauw zie je dat ze een andere weg volgen. Een boom die vaak wordt verpoot, zal waarschijnlijk niet veel vrucht dragen. Het schip dat vaak van koers verandert omdat de kapitein zo wispelturig is, zal waarschijnlijk niet opschieten om de gewenste haven te bereiken. Broeders, wat u ook hebt bereikt, pas daarvoor op! Ren niet achter alle nieuwigheden aan. Als u in de Geest bent begonnen, hoop dan niet in het vlees volmaakt te worden. Als alles wat u over uw Heere te weten bent gekomen, door het geloof tot u is gekomen, verwacht dan niet dat de rest door het gevoel komt. Sommige christenen schijnen met horten en stoten te leven. Ze leven als failliete zondaars, afhankelijk van het geluk van de dag. De dag is hun god. Dan worden ze bemoedigd en beginnen ze te leven als gelovigen die zwemmen in de rijkdommen van een tot stand gebrachte heiligmaking, maar het duurt niet lang of ze kunnen weer niet betalen - en dat is geen wonder, want dit soort papiergeld zorgt in het algemeen voor een mislukking. Houd dit ene punt vast: ik ben niets, Christus is alles. Ik ben zonde, Hij is mijn gerechtigheid. Ik ben dood, Hij is mijn leven. Van Hem verwacht ik alles. Ik vertrouw niet op gestalten of gevoel, niet op wat ik heb bereikt, op genadegaven of werken, maar ik steun op Jezus alleen. Wijk niet af naar rechts of naar links. Uw hoop om meer te kennen van de goddelijke dingen moet daarin liggen, dat u op deze weg blijft.

