

BROOD DES LEVENS OF HET ZWAARD



En gij, Bethlehem Efratha... Micha 5:1

Het onwetendste kind van God gaat naar Bethlehem om brood te halen, en de krachtigste man, die vaste spijs nodig heeft, gaat ook naar Bethlehem. Huis dat ons brood geeft! Wat kan ons voedsel geven dan U alleen? Wij zijn naar de berg Sinaï gegaan, maar op zijn ruwe steilten groeien geen vruchten. Op zijn hoogten vol distelen is er geen koren dat ons voeden kan. **E WILLEN NU IETS ZEGGEN** over de naam van de plaats. Bethlehem Efratha. Het woord Bethlehem heeft een tweeledige betekenis. Het betekent zowel 'broodhuis' als 'oorlogshuis'. Moest Jezus Christus niet geboren worden in het broodhuis? Voor Zijn volgelingen is Hij het Brood, waarmee zij zich voeden. Evenals onze vaders het manna aten in de woestijn, zo geeft Jezus ons ook het brood des levens. De wereld zou ons laten doodhongereren, haar ijdelheden kunnen ons niet voldoen. De wereldlingen zijn tevreden met het uitwendige, het oppervlakkige, maar wij hebben behoefte aan iets wat degelijker is. Dat gezegende hemelse Brood, gemaakt uit het verbroken lichaam van onze Heere Jezus en gebakken in de oven van Zijn lijden, is voor ons een gezegend voedsel. Jezus alleen is het Brood des levens, voor de moedeloze en ook voor de sterkste heilige. Maar Bethlehem, u werd terecht het broodhuis genoemd; want daar verscheen het Brood des levens. Bethlehem werd ook het oorlogshuis genoemd, omdat Christus gekomen is, niet alleen om het Brood des levens te zijn, maar ook om het zwaard te brengen. Voor de rechtvaardige is Hij het brood, maar voor de boze het zwaard, volgens Zijn eigen woord: 'Meent niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.' Jezus van Bethlehem - Brood des levens of het zwaard! Och, dat het weldra in de harten van hen die nu tegen U in opstand zijn, moge klinken: Vrede op aarde, Jezus leeft, God heeft in de mens behagen.

