

BROEDERSCHAP



God gebruikt Zijn volk om elkaar te bemoedigen. Wij moeten blij zijn dat God gewoonlijk voor de mens door de mens werkt. Het vormt een band van broederschap, en omdat wij wederzijds van elkaar afhankelijk zijn, zijn wij meer tot één familie versmolten. Broeders en zusters, neem de tekst als Gods boodschap aan jou. Probeer de bedroefden te troosten en de moedelozen te bemoedigen. Spreek een woord tot hem die vermoeid is, en moedig hen die bang zijn aan om hun weg met blijdschap te vervolgen. God bemoedigt jou door Zijn beloften; Christus bemoedigt je als Hij wijst op de hemel die Hij voor je gewonnen heeft, en de Geest bemoedigt je als Hij in je werkt om te willen en te doen naar Zijn Eigen wil en welbehagen.

