

BLINDELINGS OP GOD VERTROUWEN



*Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen-,
Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Psalm 91:4*

Wat is het een mooi beeld dat in deze woorden geschetst wordt. Precies zoals een hen haar kuikens beveiligt en onder haar vleugels doet nestelen, zo zal de Heere Zijn kinderen beschermen en ervoor zorgen dat zij zich in Hem kunnen verbergen. Hebt u wel eens de kleine kuikentjes horen piepen vanonder de vlerken van de moeder? Hebt u wel eens hun zacht geroep van vreugde gehoord? Laten wij ons ook verschuilen in God en een overvloedige rust voelen in de wetenschap dat Hij voor ons waakt. Als de Heere ons overdekt, dan vertrouwen wij. Het zou toch vreemd zijn als we dat niet deden. Hoe zou er wantrouwen kunnen zijn als de Heere Zelf een woning, een toevlucht en een rustplaats voor ons wordt. En als we geroepen worden om te strijden in Zijn Naam, dan gaan we uit en we genieten dezelfde bewarende zorg. We hebben een rondas en beukelaar nodig, een schild en een harnas. En als we blindelings op God vertrouwen, zoals de kuikens op de hen vertrouwen, dan zullen we ondervinden dat Gods waarheid ons wapent van het hoofd tot de voeten. Deze vaste waarheid is het enige schild dat we nodig hebben. Achter dat schild zijn we veilig, achter dat schild weerstaan we de vurige pijlen van de vijand.

