

# BLIJF TROUW AAN JE PLICHT



Er zijn gelegenheden dat Gods dienaren terugdeinzen voor hun plicht. Maar wat is het gevolg? Zij verliezen de tegenwoordigheid en het aangename genot van Gods liefde. Wanneer wij onze Heere Jezus gehoorzamen, zoals gelovigen behoren te doen, is onze God met ons; en al hebben wij de wereld tegen ons, als wij God met ons hebben, wat doet het er dan toe? Maar op het moment dat wij ons terugtrekken en onze eigen uitvindingen zoeken, zijn wij op zee zonder stuurman. Dan kunnen wij bitter klagen en uitroepen: "O mijn God, waar zijt Gij gebleven?" Hoe heb ik zo dwaas kunnen zijn om al het heldere schijnsel van Uw aangezicht te verliezen? Dit is een te hoge prijs. Laat mij terugkeren naar mijn trouwbetoon, zodat ik mij kan verheugen in Uw aanwezigheid."

