

BLIJF IN HEM



Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. Johannes 15:4

Zonder Mij kunt gij niets doen", zei onze Heere (Johannes 15:5 SV), en we kennen de waarheid van dat gezegde door onverstandige pogingen die zijn geëindigd in trieste mislukkingen; maar laten we deze waarheid in de toekomst praktisch gedenken. Laten we nooit een werk beginnen zonder kracht van bovenaf te zoeken. We beginnen vaak aan een of ander christelijk werk, alsof we er helemaal klaar voor zijn; we bidden tot God zonder de voorbereiding van het hart te vragen; we zingen, mijn broeders - hoe vaak gebeurt het niet - zonder de Heilige Geest te vragen om onze lof te verlevindigen; en ik vrees dat sommigen van ons op treurige wijze moeten bekennen dat we soms prediken alsof de prediking ons werk is en niet het werk van de Heilige Geest door ons. Doe alles in de kracht van de Meester, en hoe anders zal alles worden gedaan! Besef dat de kracht van al uw arbeid alleen van de Heere komt. Denk nooit dat u als ervaren christen in staat bent om het werk op uw eigen manier te doen, zodat u niet hoeft te vragen om goddelijke hulp, die zo noodzakelijk is voor de jongeren; denk niet dat wanneer u iets al jaren met succes hebt gedaan dat u het daarom nu zonder hernieuwde hulp weer kunt doen. Zo miskennen wij de kracht van God en verdwijnt de godsvrucht in de kerken. Als wij ons niet van dag tot dag bewust zijn van de blijvende zwakte en de daaruit voortvloeiende behoefte aan nieuwe kracht van de Allerhoogste, zullen wij spoedig ophouden vol van genade te zijn.

