

BIDDEN OM BESCHEIDENHEID



... nederig, en rijdende op een ezel. Zacharia 9-9 (Engelse vertaling)

Een les voor ons is, dat we nederig moeten zijn. Hoorde ik iemand zeggen: Nou, ik zal proberen nederig te zijn? Dat kunt u op die manier niet. We moeten niet proberen nederigheid te huichelen; we moeten nederig zijn - en dan zullen we op een natuurlijke manier nederig handelen. Het is verbazingwekkend hoeveel hoogmoed er in de meest bescheiden mensen huist. Natuurlijk bedoel ik niet in hen die zeggen dat ze volmaakt zijn. Nee, die laat ik maar in hun waan. Maar wat is er veel hoogmoed in ons, arme, onvolmaakte schepselen! We houden het ervoor dat het goed zou zijn als iedereen zo nederig was als wij. We gaan er prat op dat we een hekel hebben aan opschepperij. We vleien ons ermee dat we de vleierij verafschuwen. Als de mensen van ons zeggen dat we op een bijzondere manier helemaal vrij zijn van hoogmoed, voelen we ons zo trots als Lucifer zelf, in het besef dat we het complimentje wel verdienen. We hebben zo veel ervaring, we zijn zo degelijk, zo kritisch en zo vrij van zelfverzekerdheid, dat we de eersten zullen zijn om gevangen te worden in het net van eigendunk. Broeders, we mogen God wel bidden dat Hij ons nederig zal maken. Als we de nederigsten van de nederigen worden, zal dat aan onze kant niet zozeer een vernedering zijn. We zullen alleen maar afdalen naar het punt dat we nooit hadden moeten verlaten. Beneden in het stof is de juiste plaats voor arme stervelingen zoals wij. Welk recht hebben we om iets méér te zijn dan bescheiden en nederig?

