

BID VOOR DE KRACHT



En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Handelingen 1:4-5

Als u zich geroepen voelt om tot God te roepen om u de kracht te geven om te prediken, de geestelijke kracht, de kracht van de Heilige Geest; als u geroepen bent om te onderwijzen in de zondagsschool bid dan voor de kracht om de zielen van die lieve kinderen voor Christus te winnen. Als u zich geroepen voelt om morgen een brief aan een vriend te schrijven over zijn of haar ziel, doe het dan omdat u zich geroepen voelt om het te doen; maar bid tot God om u te laten zien hoe u het moet doen. Bid tot Hem om de kracht te zetten in de woorden die u uitspreekt, dat u de juiste woorden mag zeggen en zelfs de juiste toon mag zetten in die woorden. Er zit veel in de toon van de predikant. "En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden?" (Romeinen 10:15 SV). Ze moeten gekleed zijn met goddelijke kracht; maar de Heere kan zelfs een kind met die kracht kleden; Hij heeft het vaak gedaan. Hij kan een nederige christelijke vrouw, die nooit in het openbaar heeft gesproken, kleden met de kracht om zielen te winnen; Hij heeft het vaak gedaan. Blijf eerst in Jeruzalem totdat u van bovenaf met kracht wordt geroepen om het te doen; en ga dan verder als Christus' getuigenis; want hoe zult u prediken, als u niet gezonden werd?

