

BID EN SMEEK



*Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. **Filippenzen 4:6-7***

Wees in geen ding bezorgd, maar bid. Geen vrees, maar vreugdevolle gemeenschap met God. Breng al uw begeerten bij de Heere van uw leven, de Bewaker van uw ziel. Bid vurig tot God en onthoud Hem uw lof niet. Bid zonder te twijfelen, wees dankbaar. Vertrouw erop dat uw smekingen verhoord worden en dank daarom de God aller genade. Stel u er niet tevreden mee zo af en toe maar eens te bidden, maar zoek voortdurend Zijn aangezicht, want alleen in Zijn nabijheid ervaart u troost en veiligheid. Jezus moet voor ons geen Vriend zijn Die we af en toe eens opzoeken, maar een Vriend met Wie we steeds wandelen. U hebt een moeilijke weg te gaan; o reiziger, zie op naar de hemel; ga uw weg niet zonder Gids. U moet door de vurige oven heen; ga die niet binnen tenzij u, evenals Sadrach, Mesach en Abednego, de Zoon van God als uw Metgezel hebt. In alle omstandigheden zult u Jezus nodig hebben. Blijf dicht bij uw beste Vriend; Hij zal u bemoedigen en verblijden.

