

GETUIG VAN DE BELOFTE



En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Markus 16:15-16

Broeders en zusters, de heidenen gaan verloren; moeten we ze maar verloren laten gaan? Zijn Naam wordt gelasterd; zullen we kalm en stil zijn? De eer van Christus wordt in het stof geworpen en Zijn vijanden vernederen Zijn persoon en verzetten zich tegen Zijn troon; zullen wij, Zijn soldaten, dit ondergaan en onze handen niet uitstrekken naar het handvat van ons zwaard, het zwaard van de Geest, dat het Woord van God is? Onze Heere stelt Zijn komst uit; zullen wij dan gaan slapen, eten en dronken worden? Zullen we niet liever de lendenen van onze geest omgorden en tot Hem roepen: "Ja, Kom Heere Jezus, kom snel"? De spottende sceptici van deze laatste dagen hebben gezegd dat de overwinning van de wereld door Christus slechts een droom of een ambitieuze gedachte is die in de geest van onze Leider opkwam, maar nooit zal worden verwezenlijkt. Sommigen beweren dat het bijgeloof van de heidenen te sterk is om door onze leer te worden neergeslagen en dat de bolwerken van satan volstrekt onneembaar zijn tegen onze aanvallen. Zal het zo zijn? Zullen we tevreden zijn met het stilzitten? Neen, laten we liever het probleem oplossen; laten we bewijzen dat de belofte van God waarheid is; laten we bewijzen dat de woorden van Jezus de nuchtere waarheid zijn; laten we de doeltreffendheid van Zijn bloed en de onoverwinnelijkheid van Zijn Geest tonen door in de geest van het geloof te gaan, alle naties te onderwijzen en ze te winnen voor de gehoorzaamheid van Christus, onze Heere.

