

# BETAALD!



*... vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft. Efeze 4:32*

Bedenk ook dat God ons volkomen vergeving heeft geschonken. Het was niet een zonde die Hij hier uitwiste, en daar, maar de hele afschuwelijke lijst en opsomming van ons kwaad heeft Hij ineens tenietgedaan. De plaatsvervangende van onze Heere heeft de zaak volmaakt volbracht. Al onze overtredingen zijn ineens weggevaagd, weggevoerd als door een stroom, en zó volkomen van ons weggenomen, dat er geen zondig spoortje van overblijft. Ze zijn allemaal weg. O gelovigen, bedenk dat, want dat alles is niet iets geringes: zonden tegen een heilig God, zonden tegen Zijn liefhebbende Zoon, zonden tegen het Evangelie en ook tegen de Wet, zonden niet alleen tegen God, maar ook tegen de mens, zonden van het lichaam zowel als zonden van de geest, zonden, talrijk als het zand aan de zeekust, en even groot als de zee zelf: alles, alles is van ons weggedaan, zo ver het oosten is van het westen. Al dit kwade werd tot één grote massa samengerold en op Jezus gelegd — en nadat Hij dat alles had gedragen, heeft Hij er voorgoed mee afgerekend. Toen de Heere ons vergeving schonk, heeft Hij ons de hele schuld kwijtgescholden. Hij heeft de rekening niet genomen en gezegd: Deze post, en die streep Ik door, maar de pen ging door alles: betaald. Het was een kwitantie voor het totaal van alle vorderingen. Jezus heeft het handschrift genomen dat tegen ons was en het aan Zijn kruis genageld, om de hele wereld te laten zien dat het met de kracht om ons te verdoemen voorgoed was gedaan. In Hem hebben we een volkomen vergeving.

