

BESTRAFFING



Maar Christus Is alles en in allen. Kolossensen 3: 11b

Wij hebben een oud spreekwoord: turf brengen in het veen. Maar wat een dwaasheid is het die iemand doet denken dat hij iets kan toevoegen aan Christus, wanneer Christus alles is. Kom, kom, kom, kom tot Hem, arme zondaar, en laat Hij uw alles in alles zijn. Vertrouw alleen op Hem en heb vrede.

Hoe is deze waarheid wederom een bestraffing van de koudheid der heiligen. Indien Christus alles in alles is, waarom hebben wij Hem dan zo weinig lief? Indien Hij zo kostbaar is, waarom schatten wij Hem dan zo gering? O mijn dorre, dode, koude hart, waar zijt gij? Zij gij harder dan diamant, ongevoeliger dan het redeloze dier, dat gij niet meer met liefde én genegenheid vervuld zijt jegens de Heere zoals Hij is?

Christus is alles, mijne broeders, en hoe weinig offeren wij voor Hem op, welk een gering deel van ons geld, welk een karig deel van onze tijd, welk een luttel gedeelte van onze talenten! God spore ons aan tot heilige ijver, opdat, daar Christus alles voor ons is, wij ook geheel mogen zijn voor Christus. Mogen wij ons met al ons vermogen zonder voorbehoud aan Hem wijden, van Hem nieuwe kracht vragende, opdat wij alles doen mogen wat door sterfelijke mensen gedaan kan worden, opdat Zijn Naam en Zijn heerlijkheid hoog verheven worde.

