

# BEPROEVING WEKT DANKBAARHEID



*En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden vernield van de verderver. 1 Korinthe 10:10*

Beproevingen maken ons dankbaar voor zegeningen die ons voorheen onverschillig lieten. Ik zat laatst onder een uitgespannen kalfsvel en was heel dankbaar voor deze beschutting tegen de stortregen. Toch zou ik op een ander moment zo'n afdak niet uitgezocht hebben. Ontevreden mensen hebben 'brood der bedruktheid' en 'water der bedruktheid' nodig om hen van de ellendige gewoonte van morren te genezen. Zelfs dingen waarvan wij een afkeer hebben, zullen wij in moeilijke omstandigheden leren waarderen. Ik houd niet van hagedissen, maar in Pont St. Martin, in het Val d'Aosta, waar muskieten, vliegen en allerlei andere insecten ons bijna razend maakten, prees ik die kleine groene diertjes. Ik voelde zelfs genegenheid voor hen, als zij hun tong uitstaken om onze vervolgers te vangen. Zoet zijn de vruchten van de tegenspoed, waaronder ook deze vrucht, dat we daardoor de zegeningen leren waarderen die wij vroeger niet telden.

