

BEPROEFD MAAR NIET VERLATEN



Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. Jozua 1:5

Deze belofte voorkomt niet dat er zich soms een ramp voltrekt. Nadat Jozua de belofte had ontvangen, trok hij op naar Ai. Hij leed er een verschrikkelijke nederlaag omdat de krijgsverordeningen waren geschonden. Ze hadden de Heere onrechtmatig een deel van de buit van Jericho onthouden, en dat verstopt in Achans tent - en Israël kwam in de problemen. Ja, en ook zónder welke wet dan ook te schenden, moet de beste mens van de wereld er rekening mee houden dat er zich bij de meest geslaagde onderneming bepaalde tegenslagen kunnen voordoen. Kijk maar naar de zee. Die komt aanrollen en zal algauw stijgen tot het hoogste punt van het tij, maar iedere golf die komt opzetten, verloopt op de kust, en na twee of drie grote golven die het kiezelstrand lijken te veroveren, komt er een zwakkere golf die terugzakt. Goed, maar de zee zal het winnen, en tot haar volheid komen. In elk goed werk voor God is een golf die nu en dan terugwijkt. Bovendien laat God Zijn dienaren vaak teruggaan zodat ze veel meer ruimte krijgen om te rennen en een veel grotere sprong kunnen maken dan vanaf de plaats waar ze eerst stonden. Mislukkingen in de hand van het geloof zijn slechts voorbereidingen op de overwinning. Als we een tijdje het onderspit delven, wetten we onze zwaarden zo, dat ze nog scherper worden, en de volgende keer zorgen we er nog beter voor dat onze tegenstanders zullen weten hoe scherp ze zijn! Teleurstellingen van tijdelijke aard moeten ons dus maar niet de moed benemen. Ze horen bij ons mens-zijn, en zijn nodige onderdelen van onze opvoeding. God zal u zeker op de proef stellen, maar Hij zal u niet begeven en zal u niet verlaten.

