

BENT U TERECHT IN WOEDE ONTSTOKEN?



Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

God zei tegen Jona: 'Bent u terecht in woede ontstoken?' Jona 4:9

Woede is niet altijd zondig, maar het is wel een emotie die de neiging heeft om op hol te slaan. Daarom moeten we ons zelf altijd onderzoeken met de bovenstaande vraag: 'Ben ik terecht in woede ontstoken? Woede kan zich op twee manieren vertonen. Het kan de hitte van een dwaas zijn, maar het kan ook een vuur van de hemel zijn, net zoals bij Elia. Het is goed als wij woede over de zonde ervaren als er onrecht ten opzichte van onze goede en genadige God bedreven wordt. Het is goed als wij woede voelen omdat wij zo onverstandig blijven na zo veel Goddelijk onderwijs. Het is ook goed als wij woede voelen over het kwaad dat anderen begaan, als dit de enige oorzaak van onze woede is. Hij die geen woede voelt over de zonde, is er een deelgenoot van. De zonde is een walgelijke zaak en geen enkel vernieuwd hart kan er geduldig mee omgaan. God is een God Die iedere dag toornst (Psalm 7). In Gods Woord lezen we de opdracht: 'U die de HEERE liefhebt, haat het kwade!' Maar ik ben bang dat onze woede in de meeste gevallen niet te rechtvaardigen is. Waarom zouden wij humeurig zijn tegen onze kinderen of driftig uitvallen naar ons personeel? Is zulke woede een sieraad voor onze christelijke belijdenis? Is zij tot eer van God? Komt deze verkeerde woede niet uit ons oude, verkeerde hart naar boven, dat wil regeren? Moeten we er niet met al de kracht van onze wedergeboren natuur tegen vechten? Veel belijdende christenen laten hun drift de vrije loop,

alsof het geen nut zou hebben om er weerstand aan te bieden. Maar laat de gelovige er dan aan denken dat hij op elk terrein van het leven een overwinnaar hoort te zijn en dat hij zonder overwinning geen kroon kan ontvangen. Als wij onze drift niet kunnen intomen, wat heeft de genade dan voor ons gedaan? Iemand zei eens tegen meneer Jay: 'De genade wordt vaak op een wilde stam geënt.' 'Dat is waar', antwoordde hij, 'maar de vruchten zullen niet wild zijn.' Wij mogen onze natuurlijke zwakte niet gebruiken als verontschuldiging voor de zonde. Wij moeten vluchten naar het kruis en vragen of de Heere onze drift wil kruisigen en ons wil vernieuwen naar Zijn beeld van vriendelijkheid en zachtmoedigheid.

