

BANK DES GELOOFS

Bank Des Geloofs | 2 november

Hij zal het goede niet onthouden degenen, die in oprechtheid wandelen

Hij zal het goede niet onthouden degenen, die in oprechtheid wandelen. Psalm 84:12.

Veel aangename dingen moge de HEERE ons onthouden, maar “het goede niet”. Hij kan het beste beoordelen wat goed voor ons is. Sommige dingen zijn beslist goed, en die kunnen wij bekomen als wij erom vragen door Jezus Christus, onze Heere. Heiligheid is iets goeds, en Hij zal deze bereidwillig in ons werken. De overwinning over slechte neigingen, sterke verleiders, en slechte gewoonten zal Hij met blijdschap schenken en wij moeten niet van haar verstoken blijven. Volkomen zekerheid zal Hij verschaffen, en innige gemeenschap met Hemzelf, en een toegang in alle waarheid, en vrijmoedigheid met invloed bij de troon der genade. Als wij deze niet bezitten, komt dat door gebrek aan geloof om ze aan te nemen, en niet door enige onwil van God om ze te geven. Een kalme, een hemelse gemoedsgesteldheid, groot geduld, en vurige liefde – dit alles zal Hij aan een heilige ijver schenken. Maar let er wel op, dat wij moeten “wandelen in oprechtheid”. Er moeten geen tegenstrijdige bedoelingen zijn, en slinkse handelingen; geen geveinsdheid, noch bedrog. Als wij slordig wandelen, kan God ons geen gunstbewijzen schenken, want dat zou zijn een premie zetten op de zonde. De weg der oprechtheid is de weg van hemelse rijkdom – een rijkdom zo groot, dat zij alle goeds in zich besluit. Welk een belofte om op te pleiten in het gebed. Laten wij op de knieën gaan.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »
2 november

Selecteer Datum ▼

