

BANK DES GELOOFS

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Bank Des Geloofs | 28 juli

Vernedering en verhoging

Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. 1 Petrus 5: 6

Dit komt overeen met de belofte: dat als we zullen buigen, de HEERE ons zal verhogen. Nederigheid leidt tot eer. Vernedering is de weg naar verheerlijking. Diezelfde hand van God, die ons neerdrukt, zal ons verhogen als we bereid zijn de zegen te dragen. We buigen om te overwinnen. Vele krimpen ineen voor mensen en toch missen zij de bescherming waarna ze hunkeren. Maar wie zichzelf onder de hand van God vernedert, zal worden verrijkt, verheven, ondersteund en getroost worden door de eeuwige genade. Het is een gewoonte van de Jehova om de trotse neer te werpen en de nederige op te richten. Toch is er een tijd dat de Heere zal werken. We zouden ons daarom moeten verootmoedigen, zelfs op dit moment. En we moeten dit blijven doen, of de HEERE Zijn verdrukkende hand nu over ons legt of niet. Als de Heere ons tuchtigt, is het onze bijzondere plicht om de straf te aanvaarden met een diepe onderdanigheid. Maar wat de verhoging van de HEERE betreft, die kan pas komen in de tijd die de Heere heeft bepaald. God weet wanneer de dag en het uur voor ons het meest geschikt is. Roepen wij ongeduldig om de zegen? Zouden we een vroege eer willen wensen? Wat doen we? Wij zijn niet echt vernederd, anders zouden wij wel in stilte wachten. Dus laten we dat doen.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

28 juli

Selecteer Datum ▼

