

BANK DES GELOOFS

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Bank Des Geloofs | 19 maart

De HEERE zal genade en eer geven

De HEERE zal genade en eer geven. Psalm 84:12

Genade is wat wij op het ogenblik nodig hebben, en zij is kosteloos te krijgen. Wat kan minder kosten, dan een gift. Vandaag zullen wij ondersteunende, sterkende, heiligende, voldoening schenkende genade ontvangen. Hij heeft tot nu toe dagelijkse genade gegeven, en ten aanzien van de toekomst is die genade nog steeds voldoende. Als wij maar weinig genade bezitten, moet de schuld bij onszelf liggen, want de HEERE heeft er geen gebrek aan, en Hij is ook niet traag om haar in overvloed te schenken. Hij geeft mild en verwijt niet. De HEERE zal wellicht geen goud geven, maar Hij zal genade geven: Hij geeft misschien geen gewin, maar Hij zal genade geven. Hij zal ons zeker beproeving zenden, maar Hij zal naar verhouding daarvan genade geven. Wij kunnen worden geroepen om te zwoegen, om te lijden, maar met die roeping zal alle genade komen, die wordt vereist. Welk een EN is dat in de tekst: “en eer”! Wij hebben de eer nog niet nodig, en wij zijn er ook nog niet geschikt voor, maar wij zullen haar bezitten op de juiste tijd. Nadat wij het brood der genade hebben gegeten zullen wij de erewijn drinken. Wij moeten gaan door het Heilige, dat is de *genade*, naar het Allerheiligste, dat is eer. Deze woorden “en eer” zijn voldoende om een mens te doen huppelen van vreugde. Nog een poosje, een poosje, en dan: eer voor altijd!

Steun Ons

DELEN



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

19 maart

Selecteer Datum ▼

