

# BANK DES GELOOFS

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Bank Des Geloofs | 24 januari

## Wandelen zonder bang te zijn

*Hij zal de voeten zijner gunstgenoten bewaren. 1 Sam.2:9*

De weg is glibberig en onze voeten zijn teer, maar de HEERE zal onze voeten bewaren. Als wij onszelf met een gehoorzaam geloof overgeven om Zijn heiligen te zijn, zal Hijzelf onze Bewaarder zijn. Hij zal niet slechts Zijn engelen opdragen ons te behoeden, maar Hijzelf zal onze gangen bewaren. Hij zal onze voeten voor struikelen bewaren, zodat wij niet onze kleren bezoedelen, onze zielen verwonden en de vijand oorzaak geven tot godslastering. Hij zal onze voeten voor dwaling bewaren, zodat wij ons niet op doolpaden of op wegen van dwaasheid begeven, of op de wegen van wat de wereld gewoon is. Hij zal onze voeten bewaren voor opzwellen door vermoeidheid of voor het krijgen van blaren door de ruwheid en de lengte van de weg. Hij zal onze voeten voor verwonding bewaren; onze schoenen zullen van ijzer en koper zijn, zodat wij, zelfs al treden wij op de snede van het zwaard of op dodelijke slangen, niet zullen bloeden of worden vergiftigd. Ook zal Hij onze voeten uit het net rukken. Wij zullen niet worden verstrikt door de misleiding van onze boosaardige en listige vijanden. Laten wij, met een belofte als deze, lopen zonder vermoeidheid en wandelen zonder vrees. Hij, die onze voeten bewaart, zal dat doen met goed gevolg.

**Steun Ons**

DELEN



[« Vorige](#)  
[Volgende »](#)

**24 januari**

Selecteer Datum ▼

