

BANK DES GELOOFS

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Bank Des Geloofs | 8 augustus

Vertrouwen dat niet teleurgesteld wordt

Want de Heere Heere helpt Mij. Jesaja 50: 7

Dit zijn in profetische vorm de woorden van de Messias op de dag van Zijn gehoorzaamheid tot de dood. Toen Hij Zijn rug gaf aan degene die Hem sloegen en Zijn wangen aan degenen die van hem het haar plukte. Hij was vol vertrouwen in de goddelijke steun en vertrouwde op Jehova. O mijn ziel, uw smarten zijn als het kleine stofje op de weegschaal in vergelijking met uw Heere! Kan jij niet geloven dat de HEERE God je zal helpen? Je Heere verkeerde in een bijzondere positie. Want als de vertegenwoordiger van zondige mensen – hun plaatsvervanger en offerande – was het nodig dat de Vader Hem zou verlaten, en ook Zijn ziel. Er is geen noodzaak op je gelegd. Je hoeft niet te roepen. ‘Waarom hebt Gij mij verlaten?’ Onze Verlosser had zelfs in de verlatenheid nog steeds vertrouwen op God, en jij kan het niet? Hij stierf voor jou en maakte het dus onmogelijk dat je alleen gelaten zou worden. Wees daarom goedsmoeds. Zeg in deze dagen van arbeid of beproevingen: “Want de Heere Heere helpt Mij.” Ga moedig uit. Wees vastberaden en zorg dat er geen zwakheid of schaamte in je buurt komt. Als God helpt, wie kan jou dan belemmeren? Als je zeker bent van de almachtige hulp, wat kan er dan voor jou te zwaar zijn? Begin de dag vreugdevol en laat er geen twijfel tussen u en de eeuwige zonneshijn komen.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

8 augustus

Selecteer Datum ▼

