

BANK DES GELOOFS

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Bank Des Geloofs | 4 augustus

Hij zegent en bewaart

De Heere zegene u, en behoede u! Numeri 6:24

Deze eerste zin van de hogepriesters zegen is in wezen een belofte. Die zegen die onze grote Hogepriester over ons uitspreekt, zal zeker komen, want Hij spreekt de gedachten van God. Wat een vreugde om onder de goddelijke zegen te blijven! Dit zorgt voor een aangename smaak in alle dingen. Als we gezegend zijn, dan worden al onze bezittingen en genietingen gezegend. Ja, onze verliezen en kruisen en zelfs onze teleurstellingen worden gezegend. Gods zegen is diep, nadrukkelijk en effectief. De zegen van een man kan beginnen en eindigen in woorden, maar de zegen van de HEERE maakt rijk en heiligt. De beste wens die we voor onze beste vriend hebben, is niet: 'ik hoop dat je voorspoed zult hebben', maar 'de HEERE zegene u'. Het is ook een heerlijk iets om door God behoed te worden. Behoed door Hem, dicht bij Hem en behoed in Hem. Die God bewaard, wordt zeker bewaard. Zij worden bewaard voor het kwaad. Ze zijn gesteld tot een onbeperkt geluk. Gods bewaring gaat gelijk op met Zijn zegen, om het te bevestigen en om het voort te laten duren. De auteur van dit kleine boek verlangt dat de rijke zegen die hierop uitgesproken wordt, over elke lezer, die momenteel deze woorden leest, zou mogen komen. Breng deze tekst alstublieft naar God als een gebed voor Zijn dienaren.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »
4 augustus

Selecteer Datum ▼

