

BANK DES GELOOFS

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Bank Des Geloofs | 9 november

Weet dat Ik met je ben

Maar zij zullen weten, dat Ik, de HEERE hun God, met hen ben, en dat zij Mijn volk zijn, het huis Israëls, spreekt de Heere HEERE. Ez. 34:30.

Het eigen volk van God te zijn is een voortreffelijke zegen, maar te weten, dat wij dat zijn, is een troostrijke zegen. Het is iets anders te hopen, dat God met ons is, dan te weten, dat het zo is. Het geloof behoudt ons, maar de zekerheid geeft ons voldoening. Wij nemen aan, dat God onze God is, wanneer wij in Hem geloven; maar wij genieten de vreugde in Hem, wanneer wij weten, dat Hij de onze is, en dat wij de zijnen zijn. Geen gelovige moet tevreden zijn met hoop en vertrouwen, hij moet de Heere vragen Hem in de volle zekerheid te leiden, zodat de dingen, die wij hopen, dingen worden, waarvan wij zeker zijn. Wanneer wij de zegeningen van het verbond genieten, en onze Heere Jezus voor ons verrezen zien als een verjongde plant, dan komen wij tot een heldere kennis van de gunst van God jegens ons. Niet door de wet, maar door de genade leren wij verstaan, dat wij het volk van de HEERE zijn. Laten wij altijd onze ogen wenden in de richting van de vrije genade. Zekerheid des geloofs kan nooit ontstaan door de werken van de wet. Het is een kracht van het Evangelie, en zij kan ons slechts ten deel vallen op de weg van het Evangelie. Laten wij niet naar binnen kijken. Laten wij zien op de Heere alleen. Als wij Jezus zien zullen wij onze zaligheid zien. HEERE, zend ons zulk een vloed van uw liefde, dat wij gewassen worden van de modder van twijfel en vrees.

Steun Ons

© Het Spurgeon Archief

DELEN



[« Vorige](#)

[Volgende »](#)

9 november

Selecteer Datum ▼

