

BANK DES GELOOFS

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Bank Des Geloofs | 22 juni

Hij met ons, wij met Hem

De vreze des HEEREN vermeerdert de dagen, maar de jaren van de goddelozen worden bekort.

Spreuken 10:27

Er is geen twijfel over mogelijk. De vreze voor de HEERE leidt tot goede gewoontes, en deze verhinderen de verspilling van het leven dat voortkomt uit zonde en ondeugd. De heilige rust die uit het geloof in de Heere Jezus komt, helpt een mens ook als hij ziek is. Elke arts verheugt zich over een geduldige patiënt die volledig op zijn gemak is. Bezorgdheid is dodelijk, maar vertrouwen in God is als een genezend medicijn. We hebben dus alle ingrediënten voor het leven, en als het echt goed voor ons is, zullen we een goede oude dag tegemoet gaan en komen wij tot onze graven als korenschoven in hun seizoen. Laten we niet overvallen worden met een plotselinge verwachting van de dood op het moment dat we pijn in onze vinger hebben, maar laten we liever verwachten dat we tot de lengte van dagen heen moeten werken. En wat als we snel tot God worden geroepen? Zeker, er zou dan niets zijn om te betreuren maar alles om in te verheugen. Of wij nu leven of sterven, wij zijn van de Heere. Als we leven, zal Jezus bij ons zijn, Als we sterven, zullen we bij Jezus zijn. De echte verlenging van het leven is om te leven terwijl we leven, verspil geen tijd, maar gebruik elk uur voor het hoogste doel. Zo ook vandaag.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

22 juni

Selecteer Datum ▼

