

BANK DES GELOOFS

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Bank Des Geloofs | 18 juni

God Zelf zal werken

Nu zal Ik opstaan, zegt de HEERE, nu zal Ik verhoogd worden, nu zal Ik verheven worden. Jesaja 33:10

Toen de plunderaars het land verwoest hadden zodat het leek alsof het door sprinkhanen was verslonden, en de krijgers die het land verdedigde, verdrietig terneer zaten en huilden als vrouwen, kwam de HEERE te hulp. Toen reizigers ophielden de wegen van Sion te gebruiken, en Basan en Karmel als wijngaarden waren, waarvan de vrucht was mislukt, toen stond de HEERE op. God wordt verhoogd in het midden van een verdrukt volk, want zij zoeken Zijn aangezicht en vertrouwen Hem. Hij wordt nog meer verheerlijkt wanneer Hij, in antwoord op hun roepen, Zichzelf verheft om hen te bevrijden en hun vijanden omver te werpen. Is het voor ons vandaag een dag van verdriet? Laten we ernaar uitzien dat de HEERE verheerlijkt wordt in onze verlossing. Worden we in vurig gebed getrokken? Schreeuwen we dag en nacht naar Hem? Dan is de gezette tijd voor Zijn genade dichtbij. God zal Zich op het juiste moment verheerlijken. Hij zal Zich laten zien wanneer het het beste zal zijn voor het vertonen van Zijn glorie. Wij wensen Zijn glorie meer dan we verlangen naar onze eigen bevrijding. Laat de HEERE verheven worden, en ons grote verlangen wordt verkregen. Heere, help ons zo, dat we mogen zien dat U het bent die werkt. Mogen wij U in het binnenste van onze zielen verheerlijken. Geef toch dat alles om ons heen mag zien wat een goede en geweldige God U bent.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

18 juni

Selecteer Datum ▼

