

BANK DES GELOOFS

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Bank Des Geloofs | 21 juni

Een Vrouwenoorlog

Want de Heere zal Sisera verkopen in de hand ener vrouw. Richteren 4:9

Nogal een ongewone tekst, maar er kunnen zielen in de wereld zijn die geloof genoeg hebben om het te grijpen. Barak, de man, hoewel hij naar de oorlog werd geroepen, had maar weinig zin in de strijd, tenzij Debora met hem mee zou gaan, en zo maakte de HEERE het een vrouwelijke oorlog. Hierdoor bestrafte hij de slaphed van de man, daardoor kreeg Hij Zelf meer aanzien en wierp Hij op de vijanden van Zijn volk nog meer schaamte. De HEERE kan nog steeds zwakke instrumenten gebruiken. Waarom ik niet? Hij mag personen gebruiken die niet vaak tot grote openbare betrokkenheid worden geroepen. Waarom jij dus niet? De vrouw die de vijand van Israël vermoord had was helemaal geen strijder, maar een vrouw die in haar tent bleef. Ze was geen spreker maar een vrouw die de koeien melkte en boter maakte. Mag de Heere niet zelf kiezen wie Hij wil gebruiken om Zijn doel te bereiken? Er kan vandaag iemand naar uw huis komen, evenals Sisera in de tent van Jael kwam. Laten we hem niet vermoorden, maar hem proberen te redden. Laat ons hem met grote vriendelijkheid ontvangen en dan de gezegende waarheid van de redding door de Heere Jezus vertellen, onze grote Plaatsvervanger, en druk het bevel 'Geloof en leef' op zijn hart. Wie weet, wordt er misschien vandaag nog een zware zondaar door het evangelie gedood!

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

21 juni

Selecteer Datum ▼

