

BANK DES GELOOFS

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Bank Des Geloofs | 26 november

Uw droefheid zal tot blijdschap worden

Uw droefheid zal tot blijdschap worden. Joh. 16:20

Hun bijzondere smart was de dood en de afwezigheid van hun Heere, en zij werd veranderd in vreugde, toen Hij verrees uit de dood en zich in hun midden vertoonde. Alle smarten van de heiligen zullen op die wijze worden veranderd, zelfs de ergste daarvan, die er uit zien, alsof zij voor altijd bronnen van bitterheid moeten blijven. Daarom hoe meer verdriet, hoe meer vreugde. Als wij lasten verdriet hebben te dragen, dan zal de macht van de HEERE ze veranderen in tonnen vreugde. Daarom hoe bitterder droefheid, hoe zoeter blijdschap: het zwaaien van de slinger ver naar links maakt, dat hij des te verder naar rechts doorslaat. De herinnering aan het verdriet zal de smaak van het genot verhogen; wij zullen het één tegenover het ander stellen, en de schittering van de diamant zal vanwege de donkere achtergrond te duidelijker worden gezien. Kom, mijn hart, schep moed! Binnen korte tijd zal ik even blij zijn als ik nu droefgeestig ben. Jezus zegt mij, dat mijn verdriet door een hemelse bewerking zal worden veranderd in vreugde. Ik zie niet in, hoe dat zal gebeuren, maar ik geloof het, en ik begin al bij voorbaat te zingen. Deze gedruktheid van geest duurt niet lang. Ik zal spoedig worden opgenomen onder de zaligen, die de HEERE dag en nacht prijzen, en daar zal ik zingen van de genade, die mij bevrijdde uit diepe ellenden.

Steun Ons

DELEN



« Vorige

Volgende »

26 november

Selecteer Datum ▼

