

BANK DES GELOOFS

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Bank Des Geloofs | 8 december

Zo iemand Mij dient, die volge Mij

Zo iemand Mij dient, die volge Mij, en waar Ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren. Joh. 12:26

De hoogste dienst is navolging. Als ik de dienaar van Christus wil zijn, moet ik zijn volgeling zijn. Te handelen zoals Jezus dat deed, is de zekerste manier om zijn naam eer toe te brengen. Laat ik daaraan elke dag denken. Als ik Jezus navolg, zal ik zijn gezelschap genieten: als ik op Hem lijk, zal ik bij Hem zijn. Ter bestemder tijd zal Hij mij opnemen om hierboven bij Hem te wonen, als ik intussen ernaar heb gestreefd Hem hierbeneden te volgen. Na zijn lijden kwam onze Heere op zijn troon, en evenzo zullen ook wij, nadat wij een korte tijd met Hem hierbeneden hebben geleden de heerlijkheid bereiken. Het resultaat van het leven van onze Heere zal het resultaat zijn van het onze: als wij bij Hem zijn in zijn vernedering, zullen wij ook bij Hem zijn in zijn heerlijkheid. Kom, mijn ziel, grijp moed, en zet uw voet neer in de met bloed gemerkte voetafdrukken, die uw Heere u heeft nagelaten. Laat ik niet in gebreke blijven erop te wijzen, dat de Vader hen, die zijn Zoon volgen, zal eren. Als Hij ziet, dat ik trouw ben aan Jezus, zal Hij merktekenen van genade en eer op mij aanbrengen om zijns Zoons wil. Geen eer kan zijn gelijk deze. Vorsten en keizers schenken alleen maar schaduwen van eer; het wezenlijke van de heerlijkheid komt van de Vader. Klem u daarom, mijn ziel, nauwer dan ooit aan uw Heere Jezus vast.

Steun Ons

DELEN



« Vorige

Volgende »

8 december

Selecteer Datum ▼

