

BANK DES GELOOFS

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Bank Des Geloofs | 26 december

Een waarschuwing

Doch Petrus antwoordende zeide tot Hem: Al werden zij ook allen aan U geërgerd, ik zal nimmermeer geërgerd worden. Matth. 26:33

Wacht eens”, roept iemand, “dit is geen belofte van God”. Juist, maar het is de belofte van een mens, en daarom liep zij op niets uit. Petrus dacht, dat hij uitsprak wat hij beslist zou volbrengen, maar een belofte, die geen beter fundament heeft dan een menselijke vastberadenheid, zal ter aarde vallen. Nauwelijks kwam de verzoeking, of Petrus verloochende zijn Meester en gebruikte vloeken om zijn verloochening te bekrachtigen. Wat betekent het woord van een mens? Het is als een aarden pot, die door een stootje breekt. Wat is uw eigen besluit? Een bloesem, die onder de zorg van God tot een vrucht kan uitgroeien, maar die, aan zichzelf overgelaten, ter aarde zal vallen bij de eerste windvlaag, die de tak beweegt. Schenk aan het woord van een mens slechts de aandacht, die het waard is. Vertrouw op uw eigen vastberadenheid in het geheel niet. Van de belofte van uw God hangen tijd en eeuwigheid af, deze wereld en de volgende, alles van uzelf en alles van uw geliefden. Dit boekje is een chequeboek voor gelovigen, en deze bladzijde is bedoeld als een waarschuwing ten aanzien van de bank, waarop zij een wissel trekken, en waarvan zij de handtekening aanvaarden. Vertrouw op Jezus zonder beperking. Vertrouw niet op uzelf, noch op iemand, die uit een vrouw geboren is, zonder het nodige voorbehoud; maar vertrouw alleen en geheel op de Heere.

Steun Ons

© Het Spurgeon Archief

DELEN



« Vorige

Volgende »

26 december

Selecteer Datum ▼

