

BANK DES GELOOFS

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Bank Des Geloofs | 11 januari

De boog van genade

En het zal geschieden, als Ik wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken.

Gen.9:14

Op dit ogenblik zijn er wolken genoeg, maar wij zijn niet bang, dat de wereld zal worden verwoest door een zondvloed. Wij zien de regenboog dikwijls genoeg om te verhinderen, dat wij zo iets zouden vrezen. Het verbond, dat de HEERE met Noach sloot, staat vast en wij hebben dienaangaande geen twijfel. Waarom zouden wij dan denken, dat de wolken van moeite, die thans de lucht voor ons verduisteren, op onze vernietiging zullen uitlopen? Laten wij zulk een ongegronde en schandelijke vrees van ons afwerpen. Het geloof ziet altijd de boog van de verbonds- belofte, wanneer het verstand de wolk van rampspoed ziet. God heeft een boog, waarmee Hij zijn vernietigende pijlen zou kunnen afschieten, maar zie! hij is naar boven gericht. Het is een boog zonder pijl of pees, het is een boog, die is opgehangen voor het mooi, niet meer gebruikt voor de oorlog. Het is een veelkleurige boog, die vreugde en verrukking tot uitdrukking brengt, en niet een boog, die bloedrood is van een slachting of zwart van toorn. Laten wij goedsmoeds zijn. God verduistert voor ons de lucht nooit zózeer, dat Hij geen getuigenis aflegt van zijn verbond en zelfs al zou Hij zo doen, dan zouden wij Hem toch vertrouwen, omdat Hij niet kan veranderen of liegen, of op een andere wijze in gebreke blijven zijn vredeverbond te houden. Voordat de wateren opnieuw de aarde overstroomden, zullen wij geen reden hebben om aan onze God te twijfelen.

Steun Ons

© Het Spurgeon Archief

DELEN



« Vorige
Volgende »

11 januari

Selecteer Datum ▼

