

# BANK DES GELOOFS

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Bank Des Geloofs | 8 april

## Maak je werk rustig af

*De Heere stond bij hem, en zeide: Heb goede moed, Paulus! want gelijk gij te Jeruzalem van Mij betuigd hebt, alzo moet gij ook te Rome getuigen. Hand. 23:11*

Ben jij een getuige voor de Heere en loop je momenteel gevaar? Onthoud dan dat je niet zult sterven voordat je werk gedaan is. Als de Heere nog meer getuigenis voor je te geven heeft, dan zul je leven om die af te leggen. Wie kan het vat breken dat de Heere opnieuw wil gebruiken? Als er voor jou geen werk meer is om voor je Meester te doen, dan kan het je niet bedroeven dat Hij op het punt staat om je mee naar huis te nemen en je een plaats te geven waar je buiten het bereik van vijanden zult zijn. Jouw getuigenis voor Jezus is je belangrijkste taak, en je kunt er niet in gestopt worden totdat het voltooid is: blijf daarom rustig. Kwaadsprekerij, verkeerde voorstelling van zaken, in de steek gelaten worden door vrienden, verraad door iemand die je het meest vertrouwdde, en wat er nog meer kan komen, het kan de bedoeling van de Heere met jou niet verhinderen. De Heere staat je bij in de nacht van je benauwdheid en Hij zegt: "Je moet nog een keer van Mij getuigen". Wees kalm, wees vervuld van blijdschap in de Heere. Als je deze belofte op dit moment niet nodig hebt, dan kan dat heel snel wel het geval zijn. Bewaar het als een schat. Vergeet ook niet te bidden voor zendingen en alle vervolgd, dat de Heere hen zal bewaren tot de voltooiing van hun levenswerk.

**Steun Ons**

DELEN



**« Vorige**  
**Volgende »**

**8 april**

Selecteer Datum ▼

