

BANK DES GELOOFS

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Bank Des Geloofs | 1 februari

De Zon der gerechtigheid

Ulieden daarentegen, die mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen. Mal.4:2

Eenmaal vervuld bij de eerste komst van onze verheerlijkte Heere om nog een volkomener vervulling te ontvangen bij zijn tweede komst, is ook dit liefelijk woord ons dagelijks van nut. Is het donker bij de lezer? Hult de nacht zich in een steeds dichter duisternis? Laten wij toch niet wanhopen: de zon zal nog weer opgaan. Wanneer de nacht het donkerst is, dan is de dageraad het dichtste bij. De zon, die zal opgaan, is geen gewone. Het is DE Zon, de Zon der gerechtigheid, waarvan elke straal heilig is. Hij, die komt om ons op te beuren, komt zowel in de weg van de gerechtigheid als in die van de barmhartigheid, Hij komt om ons te redden zonder een wet te schenden. Jezus spreidt zowel de heiligheid van God als zijn liefde ten toon. Onze bevrijding zal, wanneer zij komt, gewaarborgd zijn, omdat zij rechtvaardig is. Het enige punt, waarop wij ons moeten onderzoeken, is: "Vrezen wij de Naam van de HEERE? Hebben wij eerbied voor de levende God en wandelen wij in zijn wegen?" Dan moet de nacht voor ons kort zijn, en als de morgen aanbreekt, zullen alle ziekte en droefheid van onze ziel voor altijd voorbij zijn. Licht, warmte, vreugde, en helderheid van inzicht zullen komen en genezing van elke kwaal en droefheid zal daarop volgen. Is Jezus over ons opgegaan? Laten wij in de zon gaan zitten. Heeft Hij Zijn aangezicht verborgen? Laten wij wachten op Zijn opkomst. Hij zal stralen zo zeker als de zon.

Steun Ons

© Het Spurgeon Archief

DELEN



« Vorige
Volgende »

1 februari

Selecteer Datum ▼

