

BANK DES GELOOFS

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Bank Des Geloofs | 7 maart

Niet langer geboeid

De HEERE maakt de gevangenen los. Psalm 146:7

Hij hééft het gedaan. Denk aan Jozef, Israël in Egypte, Manasse, Jeremia, Petrus en vele anderen. Hij kan het nog steeds doen. Hij verbrijzelt de koperen grendels met een woord en verbreekt de ijzeren boeien met een blik. Hij is bezig het te doen. Op duizend plaatsen komen bekommerden tot licht en bevrijding. Jezus roept opening van de gevangenis uit voor hen, die gebonden zijn. Op dit ogenblik vliegen deuren open en vallen er boeien op de grond. Hij zal er behagen in scheppen u te bevrijden, beste vriend, als u in deze tijd treurt van verdriet, twijfel en vrees. Het zal een vreugde zijn voor Jezus u vrijheid te schenken. Het zal Hem een even grote blijdschap verschaffen u los te maken als het voor u zal zijn om te worden losgemaakt. Nee, u hoeft de ijzeren boei niet te verbreken: de HEERE zelf zal het doen. Vertrouw slechts op Hem, en Hij zal uw Bevrijder zijn. Geloof in Hem, de stenen muren of de ijzeren handboeien ten spijt. Satan kan u niet vasthouden, de zonde kan u niet ketenen, zelfs de wanhoop kan u niet binden, als u nu nog zult geloven in de Heere Jezus, en in Zijn vrije genade, en in de volheid van Zijn macht om te redden. Trotseer de vijand, en laat het woord, dat thans voor u ligt, uw bevrijdingslied zijn: “de HEERE maakt de gevangenen los”.

Steun Ons

DELEN

© Het Spurgeon Archief



« Vorige
Volgende »

7 maart

Selecteer Datum ▼

