

BANK DES GELOOFS

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Bank Des Geloofs | 1 maart

Een blijde verschijning

Hoort des HEEREN woord, gij, die voor zijn woord beeft! Uw broeders, die u haten, die u verre afzonderen, om mijns Naams wil, zeggen: Dat de HEERE heerlijk worde! Doch Hij zal verschijnen tot ulieder vreugde; zij daarentegen zullen beschaamd worden. Jes. 66:5.

Het is mogelijk, dat deze tekst op niet één van de duizend lezers van dit boekje met beloften kan worden toegepast; maar de HEERE bemoedigt die éne met woorden als deze. Laten wij bidden voor allen, die op een slechte manier worden uitgestoten uit de gemeenschap, die zij liefhebben. Moge de HEERE verschijnen tot hun vreugde! De tekst heeft betrekking op werkelijk begenadigde mensen, die beven voor het woord van de HEERE. Zij worden door hun broeders gehaat en tenslotte om hun getrouwheid en heiligheid uitgestoten. Dit moet voor hen zeer bitter zijn geweest; en dat te meer, omdat hun uitstoting geschiedde in naam van de godsdienst en, naar werd beweerd, met de bedoeling om God te verheerlijken. Hoeveel wordt er gedaan voor de duivel in de Naam van God! Het gebruik van de Naam van de HEERE om venijn toe te voegen aan de beet van de oude slang, is een voorbeeld van zijn sluwheid. De verschijning van de HEERE ten hunnen behoeve, is de hoop van zijn vervolgte volk. Hij verschijnt als de Pleitbezorger en Verdediger van zijn uitverkorenen, en wanneer Hij dat doet, betekent dat voor de godvrezenden een volkomen bevrijding en voor hun onderdrukkers schande. O, HEERE, vervul dit woord aan hen, die de mensen bespotten.

Steun Ons

© Het Spurgeon Archief

DELEN



« Vorige
Volgende »

1 maart

Selecteer Datum ▼

