

# BANK DES GELOOFS

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Bank Des Geloofs | 2 juni

## Onmiddellijke vrijheid

*Maar nu, zal ik zijn juk van u breken en zal uw banden verscheuren.* Nahum 1:13

De Assyriër mocht het volk van God voor een periode onderdrukken, maar er kwam een tijd dat hun macht gebroken zou worden. Veel harten worden door de satan in slavernij gehouden en gaan zwaar gebukt onder het juk. Oh, ik wens dat voor zulke hopende gevangenen het woord van de Heere in één keer zal komen volgens de tekst: “*maar nu, zal ik zijn juk van u stukbreken en zal uw banden verscheuren!*” Zie! De Heere belooft een onmiddellijke bevrijding. “*Maar nu, zal ik zijn juk van u breken .*” Geloof daarom in de onmiddellijke vrijheid, en naar uw geloof, zal het nog in dit uur zijn. Als God zegt nu , laat dan niemand zeggen ‘morgen’. Zie hoe volmaakt de redding zal zijn; Want het juk zal niet worden verwijderd, maar gebroken; En de banden zijn niet losgemaakt maar zullen barsten. Hier is een vertoning van goddelijke kracht die garandeert dat de onderdrukker niet zal terugkeren. Zijn juk is gebroken, we kunnen niet opnieuw door zijn gewicht worden gebogen. Zijn banden zijn uit elkaar, ze kunnen ons niet meer vasthouden. Oh, om in Jezus te geloven voor volledige en eeuwige bevrijding! ” Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” Kom, HEERE, en verlos Uw gevangenen, naar Uw Woord.

**Steun Ons**

DELEN



[« Vorige](#)  
[Volgende »](#)

**2 juni**

Selecteer Datum ▼

