

BANK DES GELOOFS

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Bank Des Geloofs | 18 mei

Nut uit onnut

Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwerm sprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten. Joël 2:25

Inderdaad, deze verloren jaren waarover je zucht zullen je worden terugbetaald. God kan je zoveel genade geven dat je de rest van je leven veel goederen zult vergaren. Dat is een zekere vergelding voor de jaren dat je niet wedergeboren was. Je voelt je er ootmoedig onder en hebt er verdriet van. Je beschouwt de sprinkhanen van afvalligheid, wereldsheid en lauwheid als een vreselijke plaag. Je zou willen dat ze nooit over jou gekomen waren! Maar de Heere heeft ze genadig weggenomen en je bent vol ijver om Hem te dienen. Geprezen zij Zijn Naam, je kunt zulke vruchten van geestelijke genade oogsten dat ze je onvruchtbaarheid uit het verleden tenietdoen. Door rijke genade kun je je bittere ervaring gebruiken om anderen te waarschuwen. Je kunt des te meer groeien in nederigheid, kinderlijke afhankelijkheid en berouw vanwege je tekortkomingen uit het verleden. Als je waakzamer, jaloerser en liefdevoller bent, zul je in staat zijn om iets te verdienen aan deze ellendige verliezen. De verwoeste jaren kunnen, door een wonder van liefde, weer goedgeemaakt worden. Lijkt het te mooi om waar te zijn? Geloof erin en leef ernaar. Dan kun je het waarmaken, net zoals Petrus nuttiger werd nadat zijn hoogmoed was genezen, doordat zijn zwakheid aan het licht kwam. Heere, help me door Uw genade.

Steun Ons

DELEN



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

18 mei

Selecteer Datum ▼

