

AMOS 7:7 - HET PASLOOD



Nog deed hij mij aldus zien; en ziet, de Heere stond op een muur, die naar het paslood gemaakt was en een paslood was in zijn hand. Amos 7:7

De beeldspraak van Amos is zeer krachtig, ofschoon ook tegelijk zeer eenvoudig.

Hij was door God onderwezen-de mensen noemen dit "door zichzelf onderwezen zijn."

Laat zijn visioen ons voor ogen komen, alsof wij het zelf zagen.

Wat de Heere gedaan had, was naar regel en orde geschied: "Hij stond op een muur, die naar het paslood gemaakt was." Zijn daden in het verleden waren rechtvaardig. De Heere blijft naar deze zelfde onfeilbare regel handelen: waar Hij ook is, houdt Hij een paslood in zijn hand.

Het lood valt in een rechte lijn en daarom is die loodlijn de zuiverste toets of een muur werkelijk loodrecht staat. Het paslood toont aan, of hij zich naar buiten buigt, of naar binnen overhelt. Het paslood vleit niet. Door zijn eigen gewisheid van de waarheid openbaart en veroordeelt het elke afwijking van oprechtheid: zodanig is het oordeel van de Allerhoogsten.

Wij zullen het paslood beschouwen als het zinnebeeld van waarheid en oprechtheid.

I. Een paslood wordt gebruikt bij bouwen.

In alles wat wij opbouwen, moeten wij handelen naar de vaste regel van de rechtvaardigheid.

1. Dit is zo, waar God bouwt.

Als aan oude muren het paslood wordt aangelegd en het blijkt, dat zij gebrekkig zijn, dan neemt Hij ze weg. De waarheid eist de verwijdering van de leugen.

Hij bouwt in waarheid en in werkelijkheid. Oprechtheid is voor Hem onmisbaar.

Hij bouwt in reinheid en Heiligheid. Zijn bouwen is volmaakt, Hij bouwt naar de regels van het recht.

2. Dit behoort ook zo te zijn in het bouwwerk van ons leven.

Geen haast, maar waarheid moet ons doel zijn.

Niet naar het oog van de mensen, maar naar de feiten.

Wij moeten bouwen door het Woord, in Gods oog, naar Christus' voorbeeld, tot heiligheid.

Alleen op die wijze zullen wij het paslood gebruiken.

3. Dit behoort ook zo te zijn in ons bouwen van de gemeente.

In alles alleen de Schrift onderwijzende.

Niets anders predikende dan het evangelie.

Door de wet de zondaren naar beneden brengende en de genade Gods verhogende.

Door de leer van de waarheid de mensen tot heiligheid leidende en tot vrede.

Tucht uitoefenende, opdat de gemeente zuiver zij.

II. Een paslood wordt gebruikt ter toetsing.

Hetgeen van de rechte lijn afwijkt wordt door het paslood aan het licht gebracht, evenzo worden de mensen getoetst aan de waarheid.

1. Wij kunnen het gebruiken

Op de muur van de eigengerechtigheid, eigenwaan, enz.

Op de muur van een zorgeloos, slordig leven.

Op de muur van het vertrouwen in godsdienstplechtigheden.

Op de muur van het vertrouwen op het blote horen van het evangelie.

Op de muur van een uitwendige belijdenis.

2. God gebruikt het in dit leven. Hij beproeft het hart van de mensen en toetst hun daden. Dikwijls worden zij bij bedrog betrappt op de daad. Ook de tijd stelt hen op de proef en door kommer of ramp worden zij getoetst.

3. Hij zal het ten laatsten dage gebruiken.

4. Laten wij het op ons zelf gebruiken. Zijn wij wedergeboren? Zijn wij zonder geloof, enz? Zijn wij zonder heiligheid? Of kan het werk van de Heilige Geest in ons worden bespeurd?

III. Een paslood zal gebruikt worden ter verwoesting.

Strikte gerechtigheid is de regel van Gods handeling op de rechterstoel.

Dezelfde regel zal op allen worden toegepast.

1. Zelfs de verlost en zullen door onze Heere Jezus rechtvaardig zalig worden en in hen zal iedere zonde uitgeroeid worden, elk spoor van het kwaad zal van hen weggenomen zijn, eer zij de hemel binnengaan.

2. Niemand zal veroordeeld worden, die het niet verdient. Er zal een gerechtelijk onderzoek plaats hebben met getuigen en met pleiten en met een onfeilbare Rechter.

De rechtvaardigen worden door Gods vrijmacht behouden, maar de goddelozen worden niet anders dan door gerechtigheid veroordeeld.

3. Geen enkele smart zal onrechtvaardig worden aangedaan. Er zal onderscheid gemaakt worden bij de veroordeelden. De stiptste rechtvaardigheid zal ieder zijn oordeel toewijzen. Elke omstandigheid zal in aanmerking genomen worden. Kennis of onwetendheid zal het aantal van de slagen vermeerderen of verminderen. (Luk. 12:47,48).

4. De Christus verwerpers zullen hun oordeel ondraaglijk vinden, omdat zij zelf de rechtvaardigheid er van niet kunnen loochenen. (Luk. 19). Die verloren gaan, weten, dat hun rampzaligheid verdiend is.

5. Daar ieder vonnis onfeilbaar zal wezen, zal er geen herziening van plaats hebben. Elke uitspraak zal zo onpartijdig en rechtvaardig wezen, dat zij voor eeuwig stand zal houden. (Matt. 25:46).

Kunnen wij de toets doorstaan van het paslood van de volkomen waarheid?

Gesteld eens, dat God ons thans dit paslood aanlegt. Zal het niet het verstandigst zijn op Jezus te zien, opdat wij Hem hebben tot ons fundament en op Hem opgebouwd worden?

