

# ALLES IN CHRISTUS



*Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan. Mattheüs 7:13*

Iemand die weigert op de Heere Jezus te zien maar erin volhardt te blijven stilstaan bij zijn zonde en verlorenheid, doet ons denken aan een jongen. Een jongen die een shilling liet vallen in een open rooster van een riool in Londen. Hij bleef daar uren toeven, troost zoekend door te zeggen: „Daar precies rolde hij erin! Juist tussen die twee ijzeren staven zag ik hem recht naar beneden gaan.”

Arme ziel! Hij kon lang denken aan de bijzonderheden van zijn verlies, zonder dat hij op deze manier ook maar een penny in zijn zak zou terugkrijgen, om daarvoor voor zichzelf een stuk brood te kopen. U ziet de strekking van de gelijkenis. Doe er uw voordeel mee! Wij kunnen de zoekende ziel niet te dikwijls en te duidelijk zeggen, dat haar enige hoop op zaligheid in de Heere Jezus Christus ligt. Zij ligt in Hem volkomen, uitsluitend en alléén. Jezus is algenoegzaam om zowel van de schuld als van de macht van de zonde te redden.

Zijn Naam wordt Jezus genoemd, omdat „Hij Zijn volk zal zalig maken van hun zonden.” „De Zoon des mensen heeft macht op aarde de zonden te vergeven.” Hij is verhoogd, om bekering en vergeving der zonden te geven. Het behaagde God van oudsher een weg tot zaligheid te bedenken, die geheel in Zijn eniggeboren Zoon zou besloten liggen.

