

# ALLEEN LEGE HANDEN



*O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Jesaja 55:1*

Wat heeft Jezus van ons nodig? En als Hij iets nodig had, wat zouden we kunnen meebrengen? Zou Hij de onbetaalbare zegeningen van Zijn verlossing verkopen? Zou Hij wat Hij met Zijn hartenbloed tot stand heeft gebracht, met ons ruilen voor onze tranen, en werken? Hij is er niet toe te brengen van Zichzelf een markt te maken. Hij wil geven om niet, zoals dat bij Zijn koninklijke liefde past. Maar hij die Hem een prijs biedt, weet niet met Wie hij te doen heeft, en evenmin op welk een grievende wijze hij Zijn vrijgevige Geest aanstoot geeft.

Zondaars met lege handen mogen nemen wat zij wensen. Alles wat zij mogelijk nodig hebben is in Jezus, en Hij schenkt het als zij het vragen. Maar wij moeten geloven dat Hij alles is in allen, en wij moeten geen woord durven zeggen over aanvulling van wat Hij heeft volbracht, of over een geschikt maken van onszelf voor wat Hij ons als onwaardige zondaars geeft. De reden waarom wij mogen hopen op vergeving van zonden, en het eeuwige leven, door het geloof in de Heere Jezus, is deze, dat God het zo heeft beschikt. Hij heeft Zich er in het Evangelie aan verbonden allen zalig te maken die oprecht vertrouwen op de Heere Jezus, en Hij zal Zich nooit aan Zijn belofte onttrekken.

