

# AL UW NOODDRUFT



*Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus.*  
Filippensen 4:18

De tekst roept misschien sombere gedachten bij ons op, althans als we toegeven aan zwaarmoedigheid, want er staat: 'al uw nooddruft'. Wat een peilloze diepte! Wat een afgrond! Al uw nooddruft. Ik weet niet hoeveel gelovigen samen de kerk in Filippi vormden, maar de behoefte van één heilige is al groot genoeg. En wat moeten velen dan wel niet nodig hebben? Het zou niet mogelijk zijn om al Gods kinderen op aarde te tellen, maar de tekst omvat de nooddruft van de gehele menigte uitverkorenen: al uw nooddruft. We hebben tijdelijke behoeften en dat is geen geringe zaak. Als we eten en kleding hebben, zouden we daarmee tevreden moeten zijn. Voor veel van Gods kinderen is het verkrijgen van eten en kleding echter alleen al een vermoeiende bezigheid. En dan hebben we het nog niet eens over huiselijke zorgen, gezinsproblemen, ziekte, zakelijke verliezen en soms de onmogelijkheid om passend werk te vinden. Maar toch zijn onze tijdelijke behoeften erg klein vergeleken met onze geestelijke behoeften. Een mens kan onder Gods zegen vrij snel in de benodigdheden van zijn lichaam voorzien, maar wie zal er voorzien in de behoeften van zijn ziel? Er is behoefte aan levenslange vergeving, want we blijven altijd maar zondigen. En het bloed van Jezus Christus pleit altijd voor ons en reinigt ons van onze zonden. Iedere dag is er behoefte aan nieuwe kracht om tegen de inwendige zonde te strijden en God zij geprezen, ze wordt dagelijks geschonken, zodat onze jeugd vernieuwt als van een arend. Als goede strijders in het leger van Jezus Christus hebben we van top tot teen een wapenuitrusting nodig. En zelfs dan weten we niet hoe we een harnas moeten dragen of hoe we een zwaard moeten hanteren, als Hij Die ons deze heilige uitrusting gegeven heeft, niet altijd bij ons zal zijn. Strijdende heiligen, God zal al uw

nooddrift vervullen door Zijn aanwezigheid en Zijn Geest. Maar we zijn niet alleen strijders, we zijn ook arbeiders. Velen van ons worden geroepen tot belangrijk werk, en laat niemand denken dat zijn werk onbelangrijk is. Ook hierin zullen onze handen voor ons voldoende zijn en zullen we ons levenswerk volbrengen.

