

AAN ZIJN VOETEN



Toen ik een poosje geleden in mijn tuin liep, zag ik een hond tussen de bloemen spelen. Ik zag dat hij nu niet bepaald geschikt was als tuinman. Bovendien was hij ook niet van mij, dus gooide ik een stok naar hem om hem weg te jagen. Maar toen ik dat gedaan had, maakte hij me verlegen en schaamde ik me dat ik zo ruw was geweest. Hij pakte de stok op en bracht hem naar mijn voeten en ging er als het ware beschaamd naast liggen. Denk je dat ik hem nog kon straffen voor zijn wangedrag of hem weggagen? Nee, ik aaide hem en sprak vriendelijk tegen hem. De hond had gewonnen van de mens. En als jij, zondaar, genoeg geloof in God kunt hebben om tot Hem te komen zoals je bent, zal Hij je niet van Hem weggagen. Een eenvoudig geloof is zo sterk dat het God kan overwinnen. Vertrouw alleen op Hem zoals Hij Zich in Jezus heeft geopenbaard en je zult behouden worden.

