

# AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 12 juli

## Het gescheiden leven

[Bladwijzer](#)

Please login to bookmark<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

[Close](#)

Gebruikersnaam of e-mailadres

Wachtwoord

Onthoud mij

Inloggen

*Dwaalt niet. Kwade samensprekingen verderven goede zeden. 1 Korintiërs 15:33*

Het kan zijn dat sommigen van u belijdend christelijke mensen op een afstand van God hebben geleefd. U hebt niet het afgescheiden leven geleefd; u hebt geprobeerd vriendelijk te zijn met de wereld en met Christus, en uw kinderen groeien niet op zoals jullie zouden willen. U zegt dat uw zonen het niet goed doen en dat uw dochters werelds gekleed en vluchtig zijn. Is het een wonder dat dit zo is? "Oh!" zegt u, 'Als ik nu een beetje toegeef aan hun verlangen, dan kan ik ze misschien wel voor Christus winnen'. Och! U zult nooit een ziel voor het goede winnen door een compromis met het verkeerde. Het is de dienst van Christus en Zijn waarheid wat de grootste kracht in het gezin en de grootste kracht in de wereld is. Niemand twijfelt eraan dat slecht gezelschap een mens

slecht maakt, en het is evenzeer zeker dat goed gezelschap de neiging heeft de mens te beïnvloeden in de richting van het goede. Het is een gelukkige zaak om zij aan zij te staan met iemand wiens hart vol liefde voor God is. Het is een grote zegen om als moeder een heilige echtgenoot te hebben of om als broer of zuster iemand te hebben die de Heere vreest, en het is een bijzonder voorrecht om voor het leven verbonden te zijn, in de nauwste banden, met iemand wiens gebeden met de onze mogen verenigen en wiens lof zich ook met de onze mag vermengen.

## **Steun Ons**

DELEN



« Vorige  
Volgende »

12 juli

Selecteer Datum ▼

